

ASRA NYT

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

30. Årgang

nr.1

2013



arkivfoto

Snart er det tid, hvor der skal gang i klisterbøtterne rundt omkring i regionen. I 2013 skal der være valg til byrådene, det giver øget aktivitet i vælgerforeningerne

Læs inde i bladet: ASRA er i fuld gang med at fotografere ”gamle” plakater og arkivere dem. Før havde mange plakater et budskab, i dag er plakaterne næsten kun kandidatportrætter

Issn:0906-2939

ASRA NYT

Udgivet af **ASRA**
Ålykkevej 3. 7400 Herning

Ved henvendelse til ASRA benyt
venligst en af bestyrelsens telefo-
ner eller:

ASRA kan kontaktes på vores
hjemmeside: **www.asra.dk**

Formand:

Andreas Iversen - tlf. 9737 1989

Kasserer:

Jørn Jensen - tlf. 4018 9527

Redaktion:

Elly Madsen
Jørn Jensen
Børge Nielsen
Leo Skaaning

Arkivmedarbejdere:

Jørgen Aarestrup Nielsen
Elly Madsen
Jørn Jensen
Børge Nielsen

Blad layout

Leo Skaaning

Deadline for næste nummer af
ASRA NYT

den 1. februar 2013

Bladet trykkes med hjælp fra
3F - Herning

Indholdsfortegnelse:

- side 2. Kolofon
- side 3. Lederen v. formanden
Andreas Iversen
- side 4. Mindetur i poesibogen
"Jegge" Erik Christensen
- side 9. "Og det var da du gik omkring
med plakater" - Halfdan R.
- side.10 . Valgplakater er også historie
v. Elly Madsen - Skjern
- side.13. Fra DUI til -
DUI Leg og Virke
ved Børge Nielsen
- side. 17. Kontingentopkrævning
- side. 18 . ASRA inviterer på museum
- side. 19. Dagsorden til generalforsam-
lingen.
- side. 20. "Vi er selv historie"
"Jegge" fortæller om sit liv.



Forside billedet:

Vi har i dette nummer af ASRA NYT
syntes at vi skulle slå et slag for vores
plakater.

Hver gang der er valg til byrådene
eller Folketinget, er der mange folk i
gang med at klistre plakater.

På billedet på forsiden er "Jegge"
Erik Christensen - "P.E.B." Iversen,
(tidligere formand for H.K. Herning)
og Robert Pedersen, (tidligere næstfor-
mand i ASRA) de var alle tre flittige
omkring dette arbejde.

Leder.

Så har vi igen sagt farvel til et gammelt år. Jeg vil derfor gerne ønske alle vore medlemmer et godt nytår, samt tak for det gamle år der er gået.

I ASRA er der i årets løb sket en hel del ting. Vi har deltaget med udstilling sammen med LO Faglige Seniorer i 1. maj arrangementet i Laugesens Have. Ligeledes har vores vandreudstilling været udstillet i 3F Holstebro.

For tiden er den udstillet i Struer Aktivitetscenter.

Vi har været ude i Efterlønsklubber for at fortælle om ASRA, hvad vi har/opbevarer af spændende ting i arkivet.

Vi vil gerne ud at fortælle og vise hvad vi har af arkivalier i ASRA.

Vi har også film og billeder som fortæller om de historier vi opbevarer i arkivet. Vi kommer gerne ud at fortælle om ASRA til jeres møder og generalforsamlingerne.

Henvendelse kan ske til undertegnede på mail: andreasiversen@dlgtele.dk

I gennem tiderne har ASRA modtaget mange valgplakater. Plakaterne er kun blevet overfladisk registreret. I arkivet er vi nu gået i gang med en fin registrering. Plakaterne bliver fotograferet og derefter registreret i forskellige grupper, så godt som det nu kan lade sig gøre i forhold til, hvilken valg eller formål de har været brugt til.

Efterfølgende er det så en mulighed at lave temaudstilling over plakaterne.

I de sidste par år, har der været skrevet og sagt meget om manglende lokaler m.m., hvordan får vi økonomien til at

hænge sammen, hvis vi skal have nye lokaler, hvad gør vi i forhold til teknologien ?

Der er nu nedsat et udvalg på tre personer til at udarbejde et oplæg, hvordan kommer vi videre, både i forhold til økonomien, andre og bedre egnede lokaler end dem vi har i dag.

Endvidere skal udvalget også se på, hvordan vi kan udnytte den teknologi som findes i dag.

Vi skal på internettet, hvad vi ikke er i dag, så vi først og fremmest kan udnytte den moderne software der findes i dag.

Der er jo ingen der fører protokoller mere, det hele foregår elektronisk, og som vi arbejder nu, er vi ikke i stand til at opbevare de ting for eftertiden.

Andreas Iversen

formand



Mindetur i Poesibogen

”Jegge” Erik Christensen - Herning har på en sjov og hyggelig måde kigget i en gammel poesibog, vi har fået i ASRA arkivet.

Den 6. nov. 2012 mødtes jeg med min god ven Jørgen Aarestrup. Vi skulle til et møde med forskellige etniske grupper på Aktivitetscentret på Brorsonsvej i Herning.

Jørgen tog en lille rød bog frem og spurgte om jeg ville se om der i bogen skulle være personer som jeg havde mødt/kendt.

Den lille røde bog var en poesibog, som en ung pige havde påbegyndt onsdag den 6.8.1933 i Herning. Den unge pige skriver følgende:

Kære Venner og veninder
hjælp mig her at samle Minder
kom fra Syd og kom fra Nord
skriv et lille Mindeord.

Rigmor Sand

Kære Kammerater.
Vor fane lyser flammerød
for os igennem Nat og Nød.
Den giver Tro og Kraft og Mod
og rød den blev af Heltes Blod.
Da løft da stald var Sane rød
da, var den højt i Lu og Død
Kampens Sng skal Lynden
fly.
Kære Sanner højt mod Sky
Kammerately Helser
og et hundrende
"Venskabs"
Karen Højfeldt
Fynsgade 23
Herning

DEKLAREREN, FOR
DEN VILTVI KÆMPE
PE

Rigmor Sand var datter af en meget aktiv socialdemokrat.

Der var flere børn som alle var med i DUI og jeg husker Rigmor selv om hun var 4 år ældre end mig.

En bror til Rigmor var jeg barn/ungdomskammerat med.

Familien boede på hjørnet af Fynsgade og Viborgvej.

I poesibogen genkender jeg mange af mine kammerater fra DUI og DSU samt lederne.

Når mange skriver "venskab" var det en hilsen der blev brugt når vi mødtes. DUIs slogan var "Orden - solidaritet - venskab"

Skriveformen er den som blev brugt på den tid bogen blev skrevet.

I min rejse i poesibogen møder jeg Karen Højfeldt. Karen boede i Fynsgade 23 og var datter af maskinfabrikant Højfeldt. Firmaet ændrede navn til Højfeldt Brøndboring. Højfeldt var samtidig motorsagkyndig i Herning. En aktiv familie.

Karen skriver i poesibogen:

Kære Kammerater
Vor fane lyser flammerød
for os igennem Nat og Nød
Den giver Tro og Kraft og Mod
og rød den blev af Heltes Blod

Saa løft da stolt vor Fane rød
ja, bær den højt i Liv og Død
i Kampens Gny skal Fjenden fly
Naar fanen hæves højt mod Sky

Kammeratlig hilsen og et dundrende
”Venskab”

Karen Højfeldt

Der var en lille efterskrift der lyder:

”Vi Tilhører Arbejderklassen, For den
vil vi Kæmpe.”

Den næste jeg møder er Edith.

***Edith boede på hjørnet Gl. Landevej
og Pagh alle.***

***Familien var meget aktive i arbejds-
bevægelsen. Edith skriver følgende i
poesibogen:***

Syng om Barndomstidens Lykke
syng om Kraft og Barndomssind
Lad kun Vindens Brise smykke
hver en Drengs og Piges Kind
Vore sange herligt lyder
fjernt og nær ved Skov og Strand
Vi vil bort fra snævre Gyder
nyde Livet med Sang og Klang’
For vi er De Unges Idræt
bærer vor Vandredragt
Vi hæver stolt vor røde Fane
gennem Land og By
Vi holder trofast sammen
Enighed gør stærk
kun derved kan vi skabe
Danmarks røde Morgengry.

**Vi Arbejderbørn er stolte deraf.
Kampklar Edith**

***Som den næste i poesibogen møder
jeg Karen Nielsen, hun er søster til
Edith på Gl. Landevej.***

Karen skriver:

Altid var de røde faa i Tal
men de gav Grøde
dem som hævnnet Samfundets brøde
selv om man dem jog til døde
dem som Hadet kunde gløde
dem som lagde Ældet øde
og som ny Tid for i Møde
det er dem vi kalder Røde

14.9.1933

Din kammerat Karen Nielsen
Frihed - Lighed - Broderskab

***Den næste jeg møder i poesibogen er
Johanne Hansen. Johanne udførte
et stort arbejde i DUI og i Partifor-
eningen. Jeg kan nævne at Johanne
sammen med andre kvinder syede og
broderede DUI fanen.***

***Johanne boede i Håkonsgade 39.
og flyttede senere med familien til
Sjællandsgade. Hun var gift med
togfører C.J.Hansen som gennem
mange år var en fremtrædende
socialdemokrat i Herning. I flere
perioder var han medlem af Her-
ning Byråd og var gruppeformand,
samtidig var han ”Landstingsmand”
i flere perioder.***

***Desværre blev han uenig med grup-
pen og forlod partiet.***

***Johanne skriver i Karens poesibog
den 27.10. 1933 følgende vers***

Ungdomssind barneblødt
ømt og blødt kan hjertet banke
for hver ren og herlig tanke
som af tiden bliver født
for det gode og det sande
slå med frejdigt Sind og Lyd
Aaben Pande
Det er Ungdommens bedste Pryd.

Familien Hansen havde fire børn to piger og to drenge, som alle var med i DUI

Så møder jeg i poesibogen en af de første ledere jeg havde i DUI som 7. årig. Det er Ejler Jensen som var malersvend og som senere blev selvstændig.

Ejler skriver den 25.1.1934 dette vers

Brandrøde Faner, Ildnende Klange
Sommersol der kysser en smilede kyst
Ungdom som synger de stærkeste sange
Sitrende af Længsel af Livsmod og Lyst

”Frem for Arbejdet i DUI, vort Maal
er en socialistisk Stat, tab det aldrig af syne.”

Den næste jeg møder er Elsie Bjerg. Elsie er noget ældre end mig og jeg møder først Elsie i min DSU tid. Elsie var datter af fru Bjerg som jeg ikke husker fornavnet på, men fru Bjerg var meget aktiv i fagbevægelsen. Hun var i bestyrelsen for syerskernes fagforening. Elsie var gift med Damgård som var leder af Arbejdsformidlingen i Herning.

Elsie skriver den 17.1.1936 følgende:

Livet skal nok give rynker i panden
den ene spolerer det jo for den anden

Anders Lauridsen er den næste jeg møder.

Anders var også en af de første ledere DUI ledere jeg mødte. Anders var tromlefører ved kommunen.

Jeg husker han var god til at synge viser. Anders skriver:

”Så ræk da jer eders Hænder
til mægtig Broderpakt”

Johannes Rasmussen boede på Gl. Landevej 162 og blev uddannet maskinsnedker og konstruktør og flyttede til Roskilde.

Johannes er ud af en stor arbejderfamilie. Far, mor og 9 børn. Alle var på en eller anden måde med i Arbejderbevægelsen. Fem af børnene var med i DUI, enten som ledere eller som medlemmer.

Herning den 30.8.1936

Søren Nielsen husker jeg som en lidt ældre mand som var tømrer, og som kom med i DUI arbejdet, og på mødeaftenerne hjalp han os med træarbejde og løvsavsarbejde.

Søren skriver et vers:

Vaagen Ungdom med frejdigt Mod
Der vil fremad til Frihed ile.
Og som ej sig giver hvile
Før den har Fjenden under Fod

Det er den Ungdom vi vil have
som vil jævne alle Grave
mellem Folkeslag paa Jord.
Som vil Frihed. Ej i Ord
men i Gerning stærkt vil kræve
Lighedsaanden højt at hæve
Broderskabet sejre skal
naar vi vinder frem i Tal

Venskab vor hilsen skal være -
derfor holder vi Venskab i Ære

I poesibogen møder jeg familien Jensen, som boede i Ravnsborggade 27 i Herning. Familien bestod af N.K.Jensen og Marie Jensen. Sønnerne Jens - Erik og Hans Jørgen og pigene Elly. En familie der var aktiv på mange fronter i arbejdsbevægelsen. Familien flyttede til Herning fra Studsgård. N.K.Jensen var togtørrer og blev som mange andre D.S.B. folk forflyttet til Herning,

Alle disse D.S.B.folk fik alle hæftet et tillægsnavn på sig, således at N.K.Jensen altid blev kaldt "Studs-Jensen"

Studs-Jensen udførte et kæmpe arbejde i Herning, var initiativtager til oprettelse af DUI og var formand for DUI i mange år. Han fik oprettet DUIs blæseorkester. Han var formand for Arbejdersamaritterne, Dansk Folkehjem. Var gennem mange år formand for partiforeningen og udførte et kæmpearbejde. Marie Jensen var også meget aktiv og var i mange år formand for partiets kvindeorganisation, som om vinteren

samlede 60 til 100 kvinder til møde en gang om måneden.

Sønnerne Jens - Erik og Hans Jørgen var alle aktive i DUI og senere i DSU. Erik var i flere perioder medlem af sognerådet og senere byrådsmedlem i Struer.

Datteren Elly var også aktiv i DUI og senere som leder. Her nogle vers familien har skrevet i poesibogen.:

N.K.Jensen skriver:

Hvad er Ungdom uden Sange
hvad er Sommer uden Sol?
Hvad er blomsterklædte Vange
uden Vaarens blaa viol?
Hvad er Træers høje krone
hvad er Løvets gyldne Hang?
Ak, hvad er den danske Sommer
uden frie Fugles Sang.

Venskab

Marie Jensen skriver:

Byg paa Sletten ej paa Tinden
Lev med Sandhed en med Tant
vær med al Slags Løgn paa Kant

Venskab

Elly Jensen skriver:

Det er Sommerdagens Grøde
der i vore Hjerter slaar
som gør vor Kinder røde
og som sorte Skyer flaar.
Det er Sommerdagens Evne
over Døgnets bitre Kiv
at faa Ungdom til at stævne
give Rod til nye Liv.

Venskab

Jens Jensen skriver den 17.7.1935 følgende:

Løft dit Hoved du raske Gut
om et Haab eller to blev brudt
blinker et nyt i dit Øje,
straks det faar Glans fra det høje

Venskab

Carl Vichor Nielsen boede på Vetsergades skole (Vestervangskolen) hvor han far var pedel.

Carl skriver:

Alt i Verden gaar paa tværs
ogsaa dette lille Vers

Jeg slutter denne lille gennemgang af de mange vers der er skrevet i poesibogen. Det har for mig været spændende at på skrift møde mange gode kammerater som jeg har haft stor glæde af at kende,

Som den sidste vil jeg gengive et vers som Alfred Jørgensen har skrevet.

Alfred Jørgensen var tekstilarbejder og var en af vore ledere i DUI, han boede i Fynsgade.

Alfred Jørgensen skriver:

Vi mødes med Tro paa Ideen
og Vilje til Handling og Daad.
Vi ved at det nytter kun lidt at kæmpe
naar vaabnet er stivhed og graad.'

Venskab

Ud over alle disse kammerater og ledere som jeg her har gengivet, er poesibogen fyldt af hilsner fra mange personer, som jeg har kendt gennem mine mange år i DUI.

Det har været en glæde for mig at få lov til at opleve denne poesibog.

Herning den 16.11.2012

”jegge” Erik Christensen



Fanen som Johanne og flere andre kvinder var med til at brodere



Poesibogen er en af de mange arkivalier ASRA modtager, derfor er det sjovt, at vi nu har fået kendskab til en del af de personer der har skrevet i den

”Og det var da du gik omkring med plakater”

Halfdan Rasmussen har skrevet dette lidt sjældne digt om plakater,

Og det var da du gik omkring med plakater
og satte dem op ved kasernen en dag
og ventede på de dumme soldater
sku vågne og blive socialdemokrater
og vandre i flok bag de blodrøde flag

Og alle de fattige skulle på landet
og leve befriet for sorger og savn
og ligge og dase i solen og sandet
mens alle de rige skulle være forbandet
og jages fra jorden og Christianshavn

Og du skulle kæmpe for arbejderklassen
og kræve din ret, mens du gjorde din pligt
og falde som offer i kampen for massen
og slås mod de store der sidder på kassen
og træder på småfolk der lider af gigt

Og folk skulle læse Social-Demokraten
og høre det buldre ved kraterets rand
og kæmpe mod kirken og kongen og staten
og stå ved kasernen og glo på plakaten
der blodrød forkyndte sit
AFRUST VOR LAND

Og du skulle hæve begejstringens banner
og synge mens frihedens fakkel blev tændt
om død og fordærv over folkets tyranner. . . .
men så krøb du op med et flag i en stander
og blev halet ned af en fjollet betjent.

Og han tog plakater og flag i forvaring
og stod som en kærte der lige var støbt
og nedskrev på stedet din falske forklaring
som nærmest kom til dig som en åbenbaring
at du hed Johannes og ikke var døbt.

Og da du var udpræget sprinter og spurter
og slet ikke fremmed for dåd og bedrift
så rev du dig løs og skreg
ARBEJDERMORDER!
og stæsedede væk med en hel masse ord der
blev stikkende i din løgnagtige kæft

*Halfdan Rasmussen
1915 - 2000*



”Valgplakater er også historie”

I ASRAs arkiv er vi ved at arkivere en hel samling af gamle valgplakater.

ved. Elly Madsen - Skjern.



*Thorvald Stauning Valgplakat 1930 - 1940
(første socialdemokratiske statsminister)*



*Anders Fogh Rasmussen - Statsminister
2001 - 2009 - ”Stjal” et socialdemokratiske
slogan.*

Allerede i 1918 kom den første danske valgplakat. Den var socialdemokratisk, men da det var første gang, at kvinderne havde stemmeret, var der ikke meget klassekamp over den.

»Giv Slægternes Mødre lysere Kaar«, stod der over billedet af en mor med et spædbarn i favnen. To år senere kom afstemningen om Sønderjyllands tilhørsforhold, hvor det danske kongerige for alvor gav den med mytologisk propaganda, og herfra stammede arkeperne i den første generation af

danske valgplakater.



Socialdemokratiets plakat 1918

I ASRA´s arkiv har vi en del plakater, som vi har modtaget gennem mange år fra fagforeninger, partiforeninger og ikke mindst enkelt personer. De har indtil nu været stuvet ned i kasser eller rør i sammenrullet tilstand. Nu har vi fået tid til at få kikket dem igennem, og vi finder ud af, at vi har flere hundrede!! Desværre ved vi ikke hvem, der har givet os hvilke plakater - kun for nogle enkelte.



Der er faglige plakater om f. eks. Miljø. Der er politiske plakater og 1. maj plakater. Der er plakater fra bl. a. Polen, Ungarn og Nicaragua, som nogen har bragt hjem. Og der er plakater fra AOF og ikke mindst fra DSU. De har de senere år været satiriske og meget fantasifulde. Hvem husker ikke Anker som James Bond fra slutfirserne. I de senere år er de politiske plakater desværre temmelig ens: Et billede af en kandidat samt et bogstav. Der var de gamle emneplakater og temapla-

kater meget mere sigende om hvilken politik, der skulle føres efter et valg



DSU plakater som blev meget populære

Der er også de gamle jubilæumsplakater, der blev genoptrykt i forbindelse med partiets 100 jubilæum.

Og der er plakater, vi aldrig har set før. Dem snakker vi meget om og har megen sjov ud af at gætte om, hvornår de mon er fra.

Bl.a. var der en kæmpe stor mørkerød plakater kun med teksten: "5 spilledte år" Anker Jørgensen.

Vi blev enige om, at den måtte være fra 1980 - erne. Måske fra folketingsvalget i 1989.



En plakater Jacob Christensen havde med hjem fra et venskabsbesøg i Polen

Registreringen foregår på den måde, at vi først sorterer dubletter fra. Derefter bliver de inddelt i flere kategorier. Vi har valgt at inddele dem i politiske plakater på landsplan og faglige emne plakater. Derudover lokale plakater

sig ud, efter i lang tid at have været sammenrullede.

Vi så sådan nogen kasser på vores besøg i ABA i Tåstrup tidligere på året. Der var de netop også ved at registrere plakater. Kasserne er dyre, så vi skal



Formanden Andreas Iversen i gang med at fotografere plakater

foto Leo Skaaning

f.eks. fra Herning, AOF plakater, Kunstplakater o.s.v.

Andreas tager så over og fotograferer dem, så de bliver lette at finde frem igen i databasen på PC..

Det tog flere forsøg for at finde den rette fremgangsmåde, bl.a. at tage et par lysstofrør ned, for at modvirke forkert lys og reflekser, derfor er formanden gået til gulvet.

Derudover laver vi en beskrivelse i ord ud fra billede, tekst og emne samt evt. hvilket år de er trykt.

Herefter skal plakaterne lægges i store flade arkivkasser – hvis de da vil rette

begrænse antallet.

Og så er vi klar til at lave en lille udstilling rundt omkring, sammen med vores udstillingsmontre.

Vi har været så heldige at få to ”spanke ryttere”, som de vist hedder. De kan udstille vores plakater uden de tager skade.

Vi brugte dem første gang til 1.maj møde i Laugesens Have i 2012, og de var et godt blikfang.

Elly Madsen

Fra DUI- de unges idræt til DUI- leg og virke

af Børge Nielsen

kilder: Skovlunde DUI- leg og virke og forfatteren. Billeder lånt.

Kære læser. Jeg vil gerne fortælle lidt om det at være DUI'er. Jeg ved-hæfter lige et blad fra min sangbog, der ganske tydeligt illustrerer, at vi både er for piger og drenge, og at vi er en nordisk organisation med Finland Norge Sverige og Danmark. Efterfølgende vil jeg fortælle om DUI's historie, samt om de glæder jeg har haft med både stort og småt.



DUI:

De unges idræt blev startet ved et aftenmøde i Arbejdernes forsamlingshus Rømersgade 22.

København (nu Arbejdermuseet) den 10. november 1905.

Det var en ung FDF'er ved navn Louis Florin, der syntes at FDF gjorde et udmærket stykke arbejde for drengene fra de københavnske arbejderhjem. Men som ungsocialist kunne han ikke forene sig med det kristne og ej heller det militaristiske præg. Medstifteren var journalist og folketingsmedlem A.C. Meyer, som også blev den bærende kraft. Hans bærende filosofi var: 'Børn bør man ikke organisere politisk'. Dette holdt man også længe fast ved, dog kneb det mere med det militaristiske, idet man havde fået uniformer der til forveksling lignede FDF's, og den pædagogiske tone var 'kæft, trit og retning'.

I 1915 kom så pigerne med, og efter nogen tilpasningsvanskeligheder, var det på lige fod med drengene.

På grund af dem kom nu også folkedans og sanglege med. Aktiviteterne var nu, ud over ovennævnte, husflid om vinteren, lejr- og vandreture samt idræt om sommeren.

I 1919 blev så landsforbundet oprettet, og det betød så, at man vidste hvor hinanden lå og nu kunne komme på besøg. Børnene blev privat indkvar-

teret, en skik der holdt sig langt op i tiden.

I slutningen af 20'erne og langt op i 30'erne blev man inspireret af den tyske bevægelse 'Die Falken', der gik ind for en bevidst socialistisk børneopdragelse, og et langt mere kammeratligt forhold mellem børn og voksne. Børnene sagde nu 'du' og fornavn til føreren, som senere blev ændret til lederen, temmelig sikkert på grund af, man havde fået nok af den fører sydpå, der nu var dukket op. Nu blev uniformen også anderledes, nemlig blå med et rødt tørklæde.

Af en eller anden grund skulle hver afdeling have et mandolinorkester.



Det er så ad åre blevet til, at vi har masser af blæseorkestre.

Her vil jeg gerne fremhæve Struer, som sidst i 50'erne løb med dan-

marksmesteskabet i hornmusik.



Struer DUI orkester

Omkring vore sange var Harald Bergstedt den helt store leverandør af tekster. Desværre er han senere blevet anklaget for sine nazisympatier, hvilket jeg synes, efter at have læst og sunget hans vidunderlige sange, er dybt uretfærdigt.



Først i 70'erne var ungdomsoprøret nået ind i DUI's rækker. Man havde jo opnået det vi havde gjort i årtier, nemlig at få piger og drenge til at være sammen i skolen og at sige 'du' til læreren. Nu skulle der andre boller på suppen: Væk med uniformen, væk med de gamle spejderdyder, for nu var man trukket til venstre politisk. Om det var godt eller skidt? Tjah!



Mit DUI

I efteråret 1956 blev min kammerat Torben og jeg enige om, at vi ville være spejdere. Det fik vi så lov til, blot med det forbehold, at vi meldte os i nd i DUI.

Holstebro afd holdt til i en gammel tyskerbarak på Sveavej. Her brugte DUI den ene halvdel og DSU den anden.

Jeg tror nok, at meningen var, at når vi nåede en vis alder, skulle vi der over.

Nå, men vi savede jo med løvsav og flettede peddigrør samt andre gøremål vinteren i gennem. Så blev det sommer og vi skulle på vores første lejr.

De varede altid, af én eller anden grund, 10 dage. Min gamle far mindedes altid tiden ved, at halvvejs i forløbet fik de kort, hvorpå der stod: 'Kære far og mor, jeg har det godt, men kunne I ikke lige sende lidt flere penge.' Torben og jeg havde vist ikke opført os ordentlig på vejen derned, man kunne nemlig næste dag i Sønderborg Avis se, at vi sammen med nogle andre 'frivillige' sad og skrællede kartofler til 200 personer. Æn af dagene skulle vi ha' kartoffelsalat. Det kunne jeg bestemt ikke spise, så jeg kiggede lige efter hvad Torben gjorde. Han gjorde det eneste rigtige, han stak i at tude, så det gjorde jeg også. Jeg kan ikke huske hvordan vi blev frelst, men spiste det, det gjorde vi ikke. Næste år 1958 var det Bornholm.

Det var en helt anden oplevelse, tænk Jer at gå om bord på 'Kongedybet' en mørk aften, og ellers sove på bænke og borde og i kosteskabe, for næste morgen at sejle ind mod Rønne i strålende solskin.



Storebælt skulle vi også over.

Bornholm var jo Krølle Bølle is, Hammershus og Brændgårdshaven.

Men da det var en lejr med 1100 deltagere, må jeg lige fortælle om det sanitære.

Forestil Jer nogle sammentømrede og høvlede brædder hvori man havde lavet 30 huller og sat op vandret i passende højde. Det var vores lokum. Her kunne man så forrette sin nødtørft, mens snakken gik og rullerne vandrede op og ned af rækken. I dag? Næppe! Der var jo mange aktiviteter, bl.a. skulle de voksne spille fodbold mod kasernen, men da det kneb soldaterne, stillede de en kampvogn foran målet.

I 1959 var det så Falsled på Fyn. Desværre husker jeg ikke meget andet, end at det regnede.

Næste år skulle vi til Vedbæk. Struer DUI's 'Godfather' Martin Søndergaard havde ordnet det således at Struer og Holstebro skulle alene afsted. Vi var jo kommet i lømmelalderen, men når ordet 'Martin' lød over pladsen, blev der nattero.



Legendariske Martin nr.2 fra højre

Vi lå i gå afstand fra vandet. Men det jeg bedst husker det for var den tætte algesuppe.

I 1961 gik turen igen til Fyn, Fåborg.



Fåborglejren

Her havde man glemt, at piger og drenge hørte sammen og anbragt os hver for sig. Det protesterede vi meget over, men uden held, og utallige gange blev en synder eskorteret tilbage til eget telt.

Den sidste lejr jeg kan huske, må ha været 'Jomsborg' i 1962, arrangeret af os. Det foregik ved Struers hytte i Toftum Bjerge, 5 km uden for Struer.



Vandregruppe fra det år.

Her var vi sammen med Lundtofte bl.a.. Et koriosum herfra er, at smukke Karin fra Lundtofte og Elo fra Struer holdt forbindelsen ved lige og har været gift i mere end 40 år.

Hjemme i Holstebro gik det rigtigt godt, og vi var blevet flere medlemmer end nogensinde før.

Det betød vi oprettede 'DUI Nord' som havde hjemme i en gildesal i Ringparken. Vi andre havde fået ledersnoren på efter kurser i Sejs og i Klosterheden. Men nu skete katastrofen. Efter et landsmøde for ungedere i Grenå var vi gået i byen og kommet temmelig støjende hjem. Det medførte næste morgen en generalskideballe,

af en eller anden højtstående DUI'er. Vi troede så det var ovre. Men nej! Da vi kom hjem, ville vor formand Axel Moesby inddrage vore ledersnore for en given tid som straf. Det førte til en kollektiv udmeldelse, en ting jeg ikke er særlig stolt af, og som Axel slet ikke havde fortjent. Sådant en åreladning kunne foreningen ikke tåle, og der gik ikke så længe, før den blev nedlagt. Kunne jeg blot skrue tiden tilbage!!

Vi brugte jo også den private indkvartering, når vi besøgte hinanden, med mange gode oplevelser, især den lange rabarbergrod i Ikast, til følge.

Jeg vil her vise Jer min yndlings sang, ikke af Harald Bergstedt, han skrev jo vores slagsang 'Danmarks børn lad sangen klinge' Men denne;

*Så vandrer vi ud mod det sollyse land
fra byernes kvælende støv.*

*Vi drages af søernes glitrende vand
og træernes grønne løv.*

*Gå med kammerat i vor glade flok,
følg os fra sted til sted (ta og gå med)*

*Af livsmod og humør kan du aldrig
få nok*

gå med kammerat gå med .

*tekst: Mogens Pedersen
melodi: Folkemelodi*

Værsgo! Alle synger.

/b

Kontingentopkrævning.

Har du fundet indbetalingskortet i kuverten?



Sammen med nærværende udgave af ASRA Nyt har du modtaget et indbetalingskort til betaling af kontingent for 2013.

Vi må desværre konstatere at vort kontingentgrundlag bliver stadig mindre. Sammenlæggningerne af specielt faglige organisationer fortsætter og også antallet af politiske organisationer formindskes.

For at økonomien kan hænge sammen, er vi derfor meget afhængige af at få samtlige kontingentkroner i kassen, så vi håber du fortsat vil støtte ASRA ved snarest at få betalingen bragt i orden..

Du kan også glæde os endnu mere - skaf et nyt medlem til ASRA.



ASRA inviterer på museumsbesøg.

ASRA inviterer medlemmer til at besøge Textilforum, Vestergade 20, Herning tirsdag d. 12. marts kl. 13.30.

I samarbejde med Seniorklubben 3 F Midtjylland vil vi gerne indbyde vores medlemmer til at besøge Textilforum i Herning.

På Textilforum kan du opleve tekstil- og beklædningsindustriens historie. Udstillingerne er indrettet i den gamle Herning Klædefabrik. Under kyndig vejledning af museumsinspektør Kristine Holm-Jensen skal vi se på nogle af de gamle strikke- og symaskiner som stadig er funktionelle og muligvis også vil være bemandede under vort besøg. Du kan tilmelde dig på:

Vi skal høre om tekstilindustriens opståen med strikkende hedebonder og desværre også om dens afslutning, da lyden af summende strikke- og symaskiner for længst er rykket til fjerne lande.

Det forekommer meget sjældent, at man således kan beskrive en hel epokes opståen og afslutning. Efter rundvisning vil der blive serveret kaffe med brød og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Alt dette får du for kr. 20,-

Jørn Jensen - jens1@webspeed.dk - telefon: 4018 9527

Leo Skaaning - leo.skaaning@webspeed.dk - telefon: 9722 2802



Textilforum - Vestergade 20. Herning

**Dagsorden for Generalforsamlingen - den 27. februar 2013
kl. 19,00 hos 3F Midtjylland - Birk Centerpark 4. 7400 Herning**

- 1. Velkomst**
- 2. Valg af dirigent**
- 3. Beretning v/ formand Andreas Iversen**
- 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Jørn Jensen**
- 5. Forelæggelse af budget**
- 6. fastlæggelse af kontingent for 2014**
- 7. Vedtægter**
- 8. Indkomne forslag til behandling**
- 9. Valg:**
 - a. Valg af formand for 2 år
på valg er: Andreas Iversen**
 - b. Valg af kasserer for 1 år
på valg er: Jørn Jensen (modtager ikke genvalg)**
 - c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
på valg er: Elin Kragelund - Ikast
Bent Søndergaard - Sunds
Jørgen Iversen - Snebjerg**
 - d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
på valg er: Ingrid Preisler Andreassen - Tjørring
Børge Nielsen - Linde**
 - e. Valg af 2 revisorer
på valg er: Villy Grøn - Vildbjerg
Erik Christensen - Herning**
 - f. Valg af revisorsuppleant
på valg er: Jens Erik Sørensen - Struer**
- 10. Evt.
Forslag som skal behandles under pkt. 7. skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen**

bestyrelsen

Vi er selv historie !

I forbindelse med generalforsamlingen kommer ”Jegge” Erik Christensen, tidligere forstander på Specialarbejder skolen i Herning og fortæller om sin opvækst og sit liv i Herning.



”Jegge” Erik Christensen foto Ole Jørgensen

”Jegge” fortæller om sin opvækst i et arbejderhjem i Herning, hvor der var ”lokum” i gården, ikke noget badeværelse, og ikke mange penge, men masser af forståelse.

På et tidspunkt bad han om at måtte gå til spejder, hvortil hans far sagde: ”Hvis du skal gå til noget, så skal det være i DUI” hvilket Jegge har været stolt og glad over. Senere blev han DSUér og kom med på ungdomslejre

rundt om i Europa.

Jegge fortæller om livet i Herning, om hans læretid som mekaniker, hvor hans mester hurtigt opdagede der var politisk interesse hos den unge Jegge.

Senere kom han ind i Herning byråd, og interesserede sig for menneskers liv og uddannelse.

Han blev formand for Dansk Smede og Maskinarbejderforbund.

Hans store interesse medførte at han blev forstander for Specialarbejderskolen i Herning, og nu efter han er gået på pension, er han en markant og dygtig formand for Ældrerådet i Herning.

”Jegge” er en spændende og god fortæller, som ofte får smilet frem i det han fortæller.

Du må ikke snyde dig selv for at høre en spændende beretning om et spændende liv i serien

”Du er selv historie”

Sæt kryds i kalenderen **den 27. feb. kl. 19,00 i 3F - Centerparken 4. Birk**

Alle er velkommen til at høre foredraget og overvære generalforsamlingen, dog har man kun stemmeret hvis man er medlem af ASRA